



## Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων

**NSDAP/AO : PO Box 6414**

**Lincoln NE 68506 USA**

**[www.nsdapao.org](http://www.nsdapao.org)**

#1102

27.04.2024 (135)

**Michael Kühnen**

# Η δεύτερη επανάσταση Τόμος Ι: Πίστη και αγώνας

**Μέρος 15**

## ΈΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Το εθνικοσοσιαλιστικό κίνημα μάχεται ενάντια σε έναν κόσμο εχθρών: τον φιλελεύθερο καπιταλισμό, το Μαρξισμό και την αντίδραση. Ενάντια στον υλισμό, τον σιωνισμό και τους κινδύνους του φυλετικού πολέμου. Τέσσερις μεγάλοι ενδιάμεσοι στόχοι, στάδια της επανάστασής μας, μας χωρίζουν από τη νίκη μας.

**Ο πρώτος στόχος** - όπως αναφέρθηκε προηγουμένως - είναι η άρση της ναζιστικής απαγόρευσης. Έχω ήδη εξηγήσει γιατί το γερμανικό κίνημα για την ελευθερία θεωρεί απολύτως απαραίτητο το Εθνικοσοσιαλιστικό Γερμανικό Εργατικό Κόμμα όχι μόνο να λειτουργήσει υπόγεια, αλλά και να μπορέσει να εμφανιστεί ξανά ελεύθερα και ανοιχτά. Μας αντιτίθενται όλες οι κατεστημένες πολιτικές δυνάμεις σε αυτή τη χώρα - από το DKP μέχρι το NPD, από το κεφάλαιο μέχρι τα ενωμένα συνδικάτα, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας φοβίζει:

Είναι ακριβώς η συνεπής απόρριψη όλων των δυνάμεων που υποστηρίζουν ή αναγνωρίζουν αυτό το σύστημα που μας εξασφαλίζει τη μαζική βάση τη στιγμή που το σύστημα θα καταρρεύσει και οι άνθρωποι θα δυσχεραστούν. Η εχθρότητα των άλλων αποκτά επίσης για εμάς την υποστήριξη εκείνων που, για οποιονδήποτε λόγο, αισθάνονται και θέλουν να εξαλείψουν το κενό, την

ανικανότητα, τη ματαιότητα, την πλήξη και την υποκρισία του συστήματος. Πρέπει να είμαστε η ριζική άρνηση του υπάρχοντος, η θεμελιώδης εναλλακτική λύση, τότε θα πείσουμε τη νεολαία και θα διαμορφώσουμε το μέλλον.

**Ο δεύτερος στόχος** είναι η δημιουργία ενός Μεγάλου Γερμανικού Ράιχ στην ελεύθερη Ευρώπη των λαών. Το Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ - αυτό σημαίνει το τέλος των τριών επιμέρους κρατών, της ΟΔΓ, της ΛΔΓ και της ΟΔΓ Αυστρίας, τα οποία εδώ και δεκαετίες εδραιώνονται όλο και περισσότερο και προσπαθούν να μεταδώσουν στους πολίτες τους ένα αποσχιστικό κράτος και ένα εθνικό αίσθημα. Το Μεγάλο Γερμανικό Ράιχ σημαίνει ότι η Πολωνία και η CSSR (καθώς και η Σοβιετική Ένωση) θα πρέπει να επιστρέψουν τα γερμανικά ανατολικά εδάφη.

Ακόμα και αν το γερμανικό κίνημα ελευθερίας, αναλαμβάνοντας την πολιτιστική και εθνική αυτονομία αυτών των περιοχών, παραιτηθεί από την επιστροφή του Νοτίου Τιρόλου, της Αλσατίας-Λωρραίνης, του Eupen-Malmedy και του Βόρειου Schleswig, πρέπει πάντα να υποθέσουμε την εχθρότητα των δημοκρατικών κυβερνήσεων της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίες εξακολουθούν να διαθέτουν κατοχικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη Γερμανία σε σημαντικό αριθμό - όλα μαζί, μια εντυπωσιακή εικόνα του μετώπου των αντιπάλων μας.

Αλλά στο πλευρό μας είναι τα κινήματα ελευθερίας της Ευρώπης, οι εθνικοσοσιαλιστές, οι εθνικοσοσιαλιστές και οι φασίστες της Ευρώπης είναι από καιρό ενωμένοι. Ακολουθώντας την παράδοση των ευρωπαϊκών Waffen -SS, στέκονται ώμο με ώμο ενάντια στον κοινό εχθρό. Μια ιδιαίτερα θερμή φιλία συνδέει εμάς τους Γερμανούς με τους Φλαμανδούς, τους Βαλόνους και τους Άγγλους συντρόφους μας, αλλά οι δεσμοί μας επεκτείνονται και σε όλα τα άλλα κινήματα ελευθερίας στην ήπειρο.

Εκτός από τα κινήματα νομικής ελευθερίας των λαών, τα οποία συναντώνται κάθε χρόνο στο Diksmuide της Φλάνδρας, μεταξύ άλλων, η WUNS ίδρυσε το τμήμα Δυτικής Ευρώπης, του οποίου ηγείται σήμερα ο ηγέτης των Δανών εθνικοσοσιαλιστών. Επιπλέον, υπάρχουν σύντροφοι από τα εξόριστα κινήματα της Ανατολικής Ευρώπης, ορισμένοι από τους οποίους πολέμησαν μαζί μας στον Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι σύντροφοι από την Ευρώπη, και μάλιστα οι σύντροφοι όλου του λευκού κόσμου, υποστηρίζουν τον γερμανικό αγώνα για ελευθερία και τα εθνικά του αιτήματα - γνωρίζοντας τη σημασία της Μεγάλης Γερμανίας για τη διαμόρφωση μιας ενωμένης Ευρώπης.

Αλλά η ιστορική λογική είναι επίσης με το μέρος μας. Ο εθνικισμός είναι μια αποφασιστική δύναμη της εποχής μας, όπως βλέπουμε με τους λαούς της Ασίας και της Αφρικής. Είναι φυσικό ένας λαός να ανήκει μαζί και να σχηματίζει ένα ενιαίο κράτος - πώς αλλιώς θα μπορούσε να εκφράσει τη θέλησή του, αν όχι με τη μορφή μιας κρατικής κοινότητας;

Εμείς οι Γερμανοί δεν έχουμε λιγότερο δικαίωμα στην ελευθερία και την πατρίδα από ό,τι, για παράδειγμα, οι Παλαιστίνιοι. Οι διακηρύξεις των Ηνωμένων Εθνών για το παλαιστινιακό πρόβλημα δεν ισχύουν μόνο για την PLO αλλά, τηρουμένων των αναλογιών, και για το γερμανικό κίνημα ελευθερίας. Φυσικά, δεν θα μας παραχωρηθεί οικειοθελώς αυτό το δικαίωμα σε ένα ενιαίο και ελεύθερο εθνικό κράτος, αλλά αρνούμενοι αυτό που είναι φυσικό να παραχωρείται σε κάθε νέγρικη φυλή, οι εχθροί της Γερμανίας βάζουν τον εαυτό τους σε λάθος θέση. Δεν είναι καθόλου αδιανόητο να σχηματίσουμε ένα κοινό μέτωπο εθνικισμού με τους αφυπνιζόμενους λαούς της Ασίας και της Αραβίας ενάντια στον διεθνισμό του σάπιου αστικού κόσμου της Δύσης και την εθνική καταπίεση των λαών της Ανατολής! Έχουμε φίλους στον κόσμο και στην Ευρώπη: **μαζί θα νικήσουμε.**

**Ο τρίτος στόχος μας** είναι η τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος. Χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο σκόπιμα, επειδή έχει γίνει ταμπού της μεταπολεμικής περιόδου. Ήταν η προπαγάνδα θηριωδίας της δημοκρατικής, μπολσεβίκικης συμμαχίας που έδωσε στον όρο αυτό την ερμηνεία της γενοκτονίας στην εβραϊκή πολιτική του Τρίτου Ράιχ. Αυτό που εννοήθηκε με αυτόν, ωστόσο:

Η καταστροφή του Σιωνισμού (της οργανωμένης εξουσίας του παγκόσμιου Εβραϊσμού)! Αυτός παραμένει ο στόχος μας. Με τον τρόπο αυτό, αναπόφευκτα θα εισπράξουμε την εχθρότητα των Σιωνιστών, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους, τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, τη δύναμη των υπερδυνάμεων ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, καθώς και την επιρροή των μασονικών μυστικών οργανώσεων. Παρόλο που ο Σιωνισμός είναι ο μεγαλύτερος και πιο επικίνδυνος εχθρός μας - ένας εχθρός που οδήγησε δύο φορές τον κόσμο σε πόλεμο εναντίον της Γερμανίας και κέρδισε και τις δύο φορές - δεν πρέπει να χαθούμε σε πανικό, σε μια αυταπάτη διώξεων, όπως αρέσκονται να κάνουν τμήματα του αιρετικού κινήματος Λούντεντορφ, που μυρίζονται παντού Εβραίους.

Η δύναμη του Σιωνισμού είναι απείρως μεγαλύτερη απ' ό,τι υποσιάζεται ο μέσος πολίτης - το περιέγραφα στο προηγούμενο κεφάλαιο - αλλά είναι μικρότερη απ' ό,τι φοβούνται κάποιοι σύντροφοι, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το επιχείρημα μόνο για να εξηγήσουν την έλλειψη επιτυχίας και την αδράνειά τους. Υπάρχει μόνο ένας ελάχιστος αριθμός μνημένων που προωθούν το μεγάλο σχέδιο των Σοφών της Σιών. Ο τελευταίος "εκλεκτός" που, απ' όσο γνωρίζουμε, κατείχε ακόμη ο ίδιος μια δημόσια θέση αντί να βάζει μπροστά του μια αχυρένια μαριονέτα, όπως συνηθίζεται σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Βαϊμάρης Rathenau, μίλησε για τριακόσιους άνδρες που κυβερνούν τον κόσμο, καθένας από τους οποίους γνωρίζει τους πάντες. Αυτός ο μικρός αριθμός αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα γι' αυτούς:

Μπορούν να δράσουν πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά και όμως παραμένουν

εντελώς ανώνυμοι, δεν μπορούν να εκτεθούν και δεν έχουν να φοβηθούν προδοσία. Αυτό όμως έχει και μειονεκτήματα:

Η πραγματική, άμεση, φυσική βία και η δύναμή τους είναι μικρή. Αν καταστρέψει κανείς τα εργαλεία τους - τις μυστικές κοινωνίες - και συνεπώς τον έλεγχό τους πάνω στα κρατικά, οικονομικά και δημοσιογραφικά μέσα των λαών που τους φιλοξενούν, μπορεί να τους πολεμήσει αποτελεσματικά. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι "Σοφοί της Σιών" ήταν πάντα σε θέση να αντιμετωπίσουν περιφερειακές αναποδιές, όπως στην Ευρώπη στις δεκαετίες του 1930 και 1940, χάρη στη δύναμή τους σε άλλες περιοχές του κόσμου. **Ο αγώνας κατά του Σιωνισμού πρέπει επομένως να διεξαχθεί παγκοσμίως!**

Αυτό είναι το σημείο όπου το γερμανικό κίνημα ελευθερίας εντάσσεται σε ένα παγκόσμιο μέτωπο:

Πουθενά οι Εβραίοι δεν είναι πολύ δημοφιλείς, ο Σιωνισμός έχει τεθεί πανηγυρικά εκτός νόμου από τα Ηνωμένα Έθνη και ακόμη και στο προπύργιο των Σιωνιστών, τις ΗΠΑ, οι δυνάμεις της αντίστασης ξεσηκώνονται. Δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί ναζί ή η Κου Κλουξ Κλαν εκεί, πολλές - πατριωτικές και φυλετικά συνειδητοποιημένες - οργανώσεις, ακόμη και σεβαστοί πολιτικοί, βιομήχανοι και δημοσιογράφοι αντιστέκονται στη σιωνιστική σκλαβιά.

Η Ασία φαίνεται να είναι εντελώς απαλλαγμένη από τη σιωνιστική επιρροή, εκτός από τη στάση της απέναντι στον διεθνή επιχειρηματικό και οικονομικό κόσμο. Και στην Αφρική, μετά από χρόνια αρκετά ισχυρής σιωνιστικής επιρροής, το αραβικό έθνος κατάφερε να την εκτοπίσει. Στη Ρωσία, επίσης, οι δυνάμεις του αντισιωνισμού αναδύονται ξανά και ξανά. Ειδικά ο ρωσικός λαός είναι σε μεγάλο βαθμό αντιεβραϊκός και η υπερηφάνειά του αντιστέκεται στο να γίνει απλώς εργαλείο του Σιωνισμού. Ακόμα και το ΚΡΔΣΥ πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη του μέσω μιας εξωτερικά αντισιωνιστικής πολιτικής, η οποία, ωστόσο, δεν πρέπει να εξαπατά κανέναν:

Μετά τη δολοφονία του Εθνικού Κομμουνιστή Στάλιν, ο οποίος μισούσε τους Εβραίους και κάποτε ματαίωσε τα σιωνιστικά σχέδια νικώντας τον Τρότσκι, οι σιωνιστικοί κύκλοι έχουν σίγουρα ανακτήσει την επιρροή τους στη σοβιετική εξουσία. Γνωρίζουμε ότι αυτός ο αγώνας δεν έχει αποφασιστεί μέσα στο κόμμα, το κράτος και το στρατιωτικό μηχανισμό.

Η εθνικοσοσιαλιστική αντιπολίτευση στη Ρωσία, η οποία είναι πολύ καλά οργανωμένη και της οποίας οι μεταβάσεις προς την οργανωμένη σταλινική παράταξη, από την οποία καλύπτεται, είναι ρευστές, έχει κάποια επιρροή στο λαό και το κράτος, αλλά τίποτα δεν έχει ακόμη αλλάξει στο γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση είναι εργαλείο του Σιωνισμού.

Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον ρωσικό λαό σε αυτόν τον αντισιωνιστικό αγώνα και μπορούμε μόνο αόριστα να δούμε την πορεία του μετώπου. Αλλά μόνο μια επίσημη αποκατάσταση του Στάλιν θα σηματοδοτούσε το τέλος της σιωνιστικής εξουσίας στην ΕΣΣΔ. Αλλά στο ρωσικό λαό θα βρούμε μια μέρα έναν τόσο αξιόπιστο σύμμαχο στον αγώνα ενάντια στη σιωνιστική συνωμοσία όσο και στο αραβικό έθνος.

**Ο τέταρτος στόχος** είναι η εγκαθίδρυση της άριας κοινότητας των εθνών. Η αντίληψή μας για τον φυλετικό αγώνα και οι προειδοποιήσεις μας ενάντια σε έναν φυλετικό πόλεμο στον οποίο ο Άριος κινδυνεύει να ηττηθεί, φαίνεται να κάνει εχθρούς εμάς τους Νέγρους και τους Ασιάτες, και ως εκ τούτου οι προειδοποιήσεις των πολιτικών φίλων ενάντια σε ένα μέτωπο ενάντια στους έγχρωμους μπορεί να είναι μόνο δικαιολογημένες.

Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται όχι μόνο με λογική αλλά και με χρονική σειρά. Στην πολιτική, πρέπει πάντα να δείχνεις στο λαό έναν μόνο αντίπαλο, να επικεντρώνεις την προπαγάνδα σε ένα μόνο ζήτημα, να κατευθύνεις τις τεράστιες ενέργειες ενός λαού 80 εκατομμυρίων ανθρώπων σε έναν μόνο στόχο. Μόνο οι ηγέτες ενός λαού, η ελίτ των αγωνιστών και των πιστών, γνωρίζουν τον τελικό στόχο του κινήματος. Οι συμμαχίες θα σφυρηλατηθούν και δεν είναι, όπως μας κατηγορούν, ότι προκαλούμε έναν φυλετικό αγώνα.

Ο φυλετικός αγώνας είναι γεγονός, ανά πάσα στιγμή, κάτω από οποιοδήποτε σύστημα! Το μόνο ερώτημα είναι αν θέλουμε να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται :

Όπως ο Εθνικοσοσιαλισμός, χάρη στη σαφή συνειδητοποίηση της πραγματικότητας, ως μοναδική δύναμη, μπορεί να ξεπεράσει τον Μαρξισμό με έναν λαϊκό σοσιαλισμό, όπως ο Εθνικοσοσιαλισμός, ακριβώς ως εθνικιστικό κίνημα, επειδή σέβεται το εθνικό αίσθημα των άλλων, όπως ακριβώς περιμένει το αντίθετο, επειδή μπορεί να ενώσει την ευρωπαϊκή ήπειρο, έτσι και το κίνημά μας, επίσης καλύτερα από τα άλλα, θα καταφέρει να αποτρέψει έναν επικείμενο φυλετικό πόλεμο!

Ειδικά εμείς οι Γερμανοί έχουμε πολλούς φίλους στον έγχρωμο κόσμο από τους οποίους δεν μας χωρίζει καμία σύγκρουση συμφερόντων. Τα μέτρα μας κατά της απειλής της ξένης διείσδυσης δεν μπορούν να προσβάλουν περισσότερο έναν Ασιάτη με φυλετική συνείδηση από ό,τι μπορούν να προσβάλουν τους εθνικούς σκεπτόμενους Πέρσες, Τούρκους ή Άραβες, με τους οποίους μας συνδέει μακρά ιστορική φιλία. Αυτοί οι περήφανοι λαοί και φυλές, από την πλευρά τους, δεν θα ήθελαν ούτε αυτή την ανάμειξη. Μια καλή παράδοση φιλίας μας συνδέει πάνω απ'

όλα με το αραβικό έθνος, του οποίου ο πνευματικός ηγέτης - ο αείμνηστος Μεγάλος Μουφτής της Ιερουσαλήμ, Χουσεΐν - ήταν μεγάλος φίλος του λαού μας και σύμμαχος του Ράιχ κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πολέμου, και ομοίως με την Ιαπωνία, την Τουρκία και το Ιράν, τη μακρόχρονη πατρίδα των Αρίων. Η λογική υπαγορεύει να σχηματίσουμε μια συμμαχία με την ισχυρότερη δύναμη που δεν κυριαρχείται από τον Σιωνισμό - τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.

Ρατσισμός δεν σημαίνει να σχεδιάζεις μια στρεβλή εικόνα του υπανθρώπου. Ρατσισμός σημαίνει:

Να αποτρέψει την ανάμειξη στο εσωτερικό και να εξασφαλίσει την επιβίωση της φυλής του εξωτερικά, στον αιώνιο αγώνα της φύσης και της ιστορίας. Μόνο όταν όλες οι φυλές και οι λαοί το αναγνωρίζουν αυτό εξίσου, είναι δυνατός ο αμοιβαίος σεβασμός. Οι αρχαίοι πολιτισμικοί λαοί της Ασίας ειδικότερα το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό, αλλά και τα αφυπνιζόμενα έθνη το αισθάνονται στην εθνικιστική τους αναταραχή. Η άρια κοινότητα των εθνών θα μπορέσει να σχηματίσει μια συμμαχία με άλλα έθνη και φυλές, όπως ακριβώς έκανε κάποτε η Μεγάλη Γερμανική Αυτοκρατορία, η οποία λειτούργησε μια ιστορική συμμαχία μεταξύ μιας Ασίας ενωμένης από την Ιαπωνία και της Νέας Τάξης στην Ευρώπη. Η παλιά γερμανο-ιαπωνική συμμαχία - ο άξονας Βερολίνου-Τόκιο - μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο του μέλλοντος, για μια παγκόσμια τάξη σε φυλετική βάση.

Σε κάθε περίπτωση, εμείς οι εθνικοσοσιαλιστές είμαστε πιο κοντά στα νέα, αφυπνιζόμενα έθνη παρά στις παρακμιακές πλουτοκρατίες και στα δουλοκτητικά κράτη των μπολσεβίκων. Θα είναι ένας μακρύς αγώνας και είναι πολύ πιθανό ότι η γενιά μας δεν θα ζήσει για να δει τη νίκη. Ως εκ τούτου, οι αγωνιστές μας δεν οδηγούνται από την απληστία για τους διαχειριστές της κρατικής εξουσίας. Το κίνημά μας ζει από την αγάπη για το λαό και την πίστη στην ιδέα.

Κανείς δεν μπορεί να περιμένει ότι μερικές δεκαετίες μετά την ολοκληρωτική ήττα, μια νέα νίκη είναι προ των πυλών. Τι είναι οι δεκαετίες στα μάτια της ιστορίας! Μετράει σε αιώνες, όχι σε χρόνια. Το καθήκον της δικής μας γενιάς - των συνομηλίκων 1950-65 που κυριαρχούν σήμερα στο κίνημα - ήταν να αναλάβει την παράδοση και να τη συνεχίσει.

Ο ηλιακός τροχός συμβολίζει την αιώνια νικηφόρα ανάδυση του ήλιου μετά από μια σκοτεινή νύχτα, τη νίκη του φωτός επί του σκότους. Ο ήλιος δεν σβήνει! Μερικές φορές μοιάζει με θαύμα και όμως βιώνουμε μόνο την αναπόφευκτη νίκη των νόμων της φύσης επί ενός κόσμου της τέχνης. Και αν οι νεαροί μαχητές μας έχουν πετύχει μόνο ένα πράγμα - να κρατήσουν την εικόνα του ήλιου ζωντανή στις καρδιές των ανθρώπων - τότε έχουμε πετύχει τα πάντα. Μπορεί μόνο οι μεταγενέστερες γενιές να καρπώνονται τη νίκη, εμείς έχουμε πετύχει κάτι μεγαλύτερο: **αψηφήσαμε τη νύχτα!**

Δύο ανησυχίες ταλαιπωρούν τους νέους μαχητές του κινήματός μας:

Η μεγάλη δύναμη του εχθρού και ο φαινομενικά μικρός αριθμός των συντρόφων.  
Σας λέω: **"Είναι καλό που είμαστε λίγοι!"**

Διαμορφώνουμε μια ελίτ, το κίνημά μας μεγαλώνει μια γενιά μαχητών για τους οποίους τίποτα δεν θα είναι αδύνατο. Η καταπίεση και οι διώξεις διαμορφώνουν τους επαναστάτες του αύριο. Μόνο σύντροφοι που δεν γνωρίζουν φόβο για την αστική τους ύπαρξη, που είναι αποφασισμένοι να θυσιάσουν τα πάντα αν χρειαστεί, θα βρουν το δρόμο τους προς εμάς.



**NS KAMPFRUF**  
KAMPFBUCH DER NATIONALSOZIALISTISCHEN DEUTSCHEN ARBEITSPARTEI AUSLANDS- UND AUFBAUORGANISATION

Number 126 Copyright 1979 26 April 2017 2306

**Der Kampf geht weiter !**

Seitung Jahre nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist die nationalsozialistische Bewegung wieder da, sie ist in der hochentwickelten Welt zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf globaler Ebene!

„Militarität und Massenarbeit, Vorkriegs- und Vorkriegslehre haben nicht am Ende, die Idee der gesamten Idee unserer hoch gebildeten Führer Adolf Hitler zu entwickeln.“

Alle Nationalsozialisten sind unsere wertvollen Väter und Kameraden, unsere Schützen im Kampf um die Erhaltung unserer weißen Väter. Die Bewegung ist zwar wieder geworden, aber die Größe des Nationalsozialismus ist heute nicht nur primär die in der Vergangenheit.

Die vorstellbare Gefahr ist aber nicht die Völkermord - gegen alle weißen Väter (V - in England, keine Hilfe und Unterstützung, Überforderung und Konzentration) - „legal“ oder „illegal“, als in Wahrheit oder im Bewusstsein, als ein Propagandakrieg, bewaffnet oder auf einem Schicksalsspiel andere Art. Jeder Nationalsozialist ist unser Führer!

Hilf Hitler!  
Gottfried Lenz



**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**



**Ε/Σ Δελτίο Ειδήσεων**  
**www.nsdapao.org**

#1005 19.06.2022 (133)

**NSDAP/AO: PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA**

**Εμπρόσθια αναφορά**  
**Συνέντευξη με τη Molly**  
**Τρίτο μέρος**

**NSK: Τα τρέχοντα έργα σας είναι προφανώς φιλοσοφικά και σχετίζονται με την τέχνη.**

**Παραγγίλτε τις απόψεις σας σχετικά με τον αντικείμενο αυτών των θεμάτων στην πολιτική.**

Molly: Χίτλερ και ο Σπέρλεϊ της Λύγκσπότερτζ (www.proustingtheancient.com/truth.htm). Έχει φτάσει στις 21 σελίδες τώρα, και έχω πολλά να πω να είναι. Η μέλιτη του Η' Παγκοσμίου Πολέμου είναι ένα απίστευτο παρανοϊκό πληροφόρηση. Αναζητάς πληροφορίες για ένα πρόγραμμα και βρισκόμαστε αλλά δύο πρόγραμμα που πρέπει να τροποποιήσουμε. Απομένει λίγο σαν να είσαι αρχαιολόγος που ζητάει το θαμμένο παρόντων. Ένα παρόντων που θα προτιμούσαν να μην έρθει στο φως.



the **NEW ORDER**

Number 174 (202) Copyright 1979 April 20, 2017 2326

**The Fight Goes On !**

Seventy years after the capitulation of the Wehrmacht on May 8, 1945, the postwar National Socialist movement is stronger than ever not only in Germany, but throughout Europe.

Decades of mass murder, expulsion, persecution, and defilement have not sufficed to destroy the seed of the brilliant idea of our much loved Führer Adolf Hitler.

All National Socialists and other racially-aware consciences and social kinmen fight side by side for the preservation of our White folk.

The movement has indeed become stronger, but the danger of biological folk death is also much greater today than in the past.

The desperate enemy is in the process of committing genocide against all White folk. His means are non-White immigration, culture dilution, and neo-racism.

Whether "legal" or "illegal", whether in election halls or street battle, whether armed with propaganda material or on a battlefield of a different kind every National Socialist must do his duty!

Hilf Hitler!  
Gottfried Lenz



**TROTZ VERBOT NICHT TOT!**

**Το NSDAP/AO είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο Προμηθευτής εθνικοσοσιαλιστικής προπαγάνδας!**

**Έντυπα και διαδικτυακά περιοδικά σε πολλές γλώσσες**  
**Εκατοντάδες βιβλία σε πολλές γλώσσες**  
**Εκατοντάδες ιστοσελίδες σε πολλές γλώσσες**



**BOOKS - Translated from the Third Reich Originals!**  
**www.third-reich-books.com**



**NSDAP/AO**  
**Fight Back!**



**nsdapao.org**  
**Contact us to find out how YOU can help!**